

2021

Iedereen de beste wensen voor 2021 gewenst! Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie en een goede jaarwisseling heeft gehad.

Jarigen van de week

Vandaag is Finn uit groep 1-2 jarig, van harte gefeliciteerd! In de komende twee weken zijn Lindsey en Giuliano uit groep 1-2, Milan uit groep 3-4, Sven uit groep 4-5 en Roelof en Arlind uit groep 8 jarig. Wij wensen jullie een heel gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!



Welkom

Wij heten Merna welkom bij ons op school. Zij is deze week gestart in groep 1-2. Helaas via thuisonderwijs. Wij hopen jou zo snel mogelijk fysiek op school te mogen verwelkomen. Wij wensen jou veel ontwikkelplezier toe!

Bijbelverhalen

Sinds afgelopen zijn wij weer gestart met thuisonderwijs. Op school zouden de komende weken het thema 'horen' centraal staan bij Trefwoord. Wellicht dat u met deze inspiratie thuis een leuk gesprek kunt en/of wilt starten.



Als kleine potjes met gespitste oren luistervinkje spelen, zijn ze beslist niet Oost-Indisch doof. Knoop dat maar goed in je oren. De grote hoeveelheid uitdrukkingen en gezegdes in onze taal geeft al aan hoe belangrijk het horen voor ons is. Waarschijnlijk is het oor, samen met het oog, het orgaan waarmee we het meest intensief communiceren met de wereld om ons heen. Een wereld vol geluiden, van muziek die als heel aangenaam kan worden ervaren tot vliegtuiglawaai dat voor stress kan zorgen. Welke betekenissen heeft de dimensie van het geluid voor ons menszijn? Een bijzonder geluid is de ervaring van de menselijke stem. Als je iets vervelends overkomt, is niets zo fijn als de stem van een bekende die je moed inpraat, helpt of troost. De mens is een 'sociaal dier' en voor een belangrijk deel aangewezen op anderen om zin en betekenis te geven aan het leven. We hebben het nodig om af en toe een compliment te horen, een woord van troost, een waarschuwing of een kritische opmerking. Daar worden we meer mens van.

Woorden horen en nadenken over hun betekenis voor het leven, dat doet ook de jonge Jezus die in Jeruzalem luistert naar zijn Joodse leermeesters. Hij verbaast hen wanneer hij niet alleen luistert, maar ook zelf wijze vragen gaat stellen. De volwassen Jezus daagt later als een echte rabbi zijn leerlingen uit met verhalen. Met gelijkenissen over balken en splinters en over huizen en verborgen schatten prikkelt hij hen om betekenissen te horen die achter zijn woorden schuilgaan. Om een toekomst te zien die nu nog geen werkelijkheid is.

Spreekuur

Het spreekuur in de week van 12 januari komt te vervallen vanwege de lockdown. Wij merken dat veel ouders hun weg goed weten te vinden in Social Schools en dat via deze app contact met de leerkrachten wordt gelegd. Dit is erg prettig aangezien ook veel leerkrachten vanuit huis aan het werk zijn. Mocht er iets zijn, schroom dan niet om de groepsleerkrachten van uw kind of kinderen een bericht te sturen via Social Schools. Wij doen ons best om zo snel mogelijk op uw berichten te reageren.

CITO toetsen

De CITO toetsen stonden gepland tussen 11 en 22 januari. Deze komen tot nader berichtgeving te vervallen. Wij gaan in overleg met het bestuur van CKC Drenthe wanneer de CITO toetsen afgenomen gaan worden.

Agenda

12 januari	Voorlichting kabinet over eventuele verlenging lockdown
20 januari	Start Nationale Voorleesdagen
22 januari	Nieuwsbrief