

Nieuwsbrief



CKC Rehoboth

03/12/2020

Nummer 6

Agenda

December:

4-12: Sinterklaasviering in de groepen

11-12: Groep 4 viert de verjaardag van juf Huiting

18-12: 's Morgens kerstviering in de groepen, alle kinderen zijn om 12.00 uur

19-12 t/m 03-01:

Kerstvakantie

Januari:

4-1: Eerste schooldag na de vakantie

7-1: Nieuwsbrief

11-1: Leerlingenraad

20-1: start Nationale Voorleesdagen

Bijbelverhalen

Week 50: 7 t/m 11 december 2020

Gabriël bij Maria, Lucas 1: 26-38

Maria en Elisabeth, Lucas 1: 39-56

Geboorte van Johannes, Lucas 1: 57-80

Week 51: 14 t/m 18 december 2020

Jozef droomt, Mattheüs 1: 18-25

Geboorte van Jezus, Lucas 2: 1-14

Herders als getuigen, Lucas 2: 15-20

Week 1: 4 t/m 8 januari 2021

De wijzen uit het Oosten, Mattheüs 2: 1-12

Vlucht naar Egypte, Mattheüs 2: 13-19

Terug uit Egypte, Mattheüs 2: 19-23

Welkom

Danielle komt vanaf volgende week bij ons in groep 1. Welkom! Fijn dat je er bent! We wensen je veel plezier toe op CKC Rehoboth.

Invalleerkrachten

We leven helaas in een tijd waarin er regelmatig invalleerkrachten ingezet worden. I.v.m. de coronamaatregelen moeten ook onze leerkrachten sneller (preventief) thuis blijven en getest worden en staan er dus regelmatig invallers voor de groepen. We zijn blij dat het tot nu toe steeds gelukt is om invallers te krijgen en we geen kinderen naar huis hebben hoeven sturen. Vaak zijn dit situaties waarin op korte termijn gehandeld moet worden en we pas kort van te voren weten of er een invaller beschikbaar is. Daardoor is het niet altijd mogelijk om u als ouders op de hoogte te stellen van het feit dat er een invaller aanwezig is. We hopen op uw begrip daarvoor. We doen ons uiterste best om het onderwijs zo soepel mogelijk doorgang te laten vinden in deze bijzondere tijden.

Donkere tijden, licht aan!

Op dit moment is het 's morgens erg grauw en donker buiten. Daarom is het belangrijk dat de kinderen die op de fiets komen hun licht aan hebben staan. De verkeerssituatie is erg druk rond de scholen en zonder licht zijn de kinderen slecht zichtbaar. Voor de veiligheid van de kinderen, daarom het verzoek aan u allen om hier in deze tijd extra aandacht aan te besteden. Alvast bedankt!

Sinterklaas- en kerstviering

Vanwege de bijzondere tijd waarin we leven met de dreiging van corona om ons heen, hebben wij moeten besluiten om de Sinterklaas- en kerstviering aan te passen. Sinterklaas vieren wij op school op vrijdag 4 december met de kinderen in hun eigen groep. We maken er met elkaar een leuke viering van. De kerstviering met ouders kan dit jaar niet doorgaan. Kerst vieren wij ook in de eigen groep. Dit doen wij op vrijdag 18 december, de kinderen van groep 1 doen dit op donderdagmiddag 17 december. Zij zijn vrijdag gewoon vrij, net als anders. Op deze ochtend zal er een kerstviering in de klas worden gehouden en zullen er aanvullend creatieve kerstactiviteiten worden gedaan.

Nieuws uit groep 1

We zitten midden in een gezellige periode. We zijn druk met sinterklaas en tellen vol spanning af naar de grote dag! We maken (verven) onszelf als Sinterklaas, verkleden ons als Sinterklaas, luisteren en kijken naar verhalen over Sinterklaas, rekenen met Sinterklaas, zingen liedjes over Sint en Piet, we hebben ons pietendiploma gehaald en we hebben onze schoen mogen zetten en er wat lekkers in gekregen.... Samen kijken we uit naar het Sinterklaasfeest en zijn we benieuwd wat ons dan te wachten staat! Liedje wat we hebben geoefend:

*Zwarte Piet kan klimmen zeker weten,
Want hij heeft op de Pietenschool gezeten
Maar kan hij dansen zoals wij
Van voor naar achter en opzij*

*He beste Piet, ik heb een idee
Als je het kan, doe dan met ons mee
HEEEEE!!*

*Linkerbeen, rechterbeen draai maar om een ander heen
Handen vast, zwaaien maar een buiging en de dans is klaar.*

*Zwarte Piet kan strooien moet je horen
De pepernoten vliegen om je oren
Maar kan ie dansen zoals wij
Van voor naar achter en opzij*

*He beste Piet, ik heb een idee
Als je het kan, doe dan met ons mee
HEEEEE!!*

*Linkerbeen, rechterbeen draai maar om een ander heen
Handen vast, zwaaien maar een buiging en de dans is klaar.*



Verder kijken we vanaf deze week uit naar een ander feest. Op de vraag waarom we een kaars aansteken en welk feest er dan komt, passeren verschillende antwoorden de revue. Uiteindelijk komen we tot de ontdekking dat we uitzien naar het Kerstfeest. Dat we mogen vieren dat Jezus is geboren. Hoe meer kaarsen er aangestoken worden, hoe dichterbij het feest komen. Een heel ander feest, maar met een gezellige sfeer.

Ook mogen we weer 2 nieuwe kinderen welkom heten. Tyler Bieleveld en Danielle de Vos, welkom in groep 1 en hopelijk voelen jullie je snel thuis!

Groet,
De kinderen en de juf van groep 1

Nieuws uit groep 2

Wij zitten volop in het feest van Sinterklaas, veel geknutseld, gezongen en gespeeld rond dit thema. Kinderen hebben veel plezier en gebruiken hun fantasie. Het is ook een spannende en drukke tijd. Aan de kinderen merk je dat ze prikkelbaar zijn. We vangen dit zo veel mogelijk op om naar buiten te gaan ook al is het koud. Ze kunnen hun energie kwijt en hebben veel ruimte om te bewegen. Wilt u daarom de kinderen ook warm aankleden zodat ze geen kouvatten.

Het schoolfruit is weer begonnen, hier zijn ook verschillende activiteiten bij die we in de klas doen. Deze week hebben we proefjes met de wortels gedaan. De kinderen ontdekken wat er gebeurt als de wortel in schoon water staat, of in zout water. Verandert de wortel ook als hij in water staat met inkt? Misschien kan uw kind daar antwoord opgeven. Het is ook leuk om dit thuis te doen.

Nieuw liedje geleerd van 4 stoere pieten, en een opzegversje over Sinterklaas en Piet.

Tijdens de verkeerslessen hebben we het over weersomstandigheden. Wind, regen, mist en donker. Waar moeten we op letten als we naar school gaan in de auto of op de fiets zijn. Veilige kleding is een onderwerp geweest, hoe goed ben je zichtbaar. Lichte en donkere kleding, Reflectoren op kleding. De kinderen hebben hun eigen kleding bekeken en benoemt wat duidelijk zichtbaar is in het verkeer.

De adventstijd is begonnen, elke dag steken we het eerste kaarsje aan. Elke maandag komt er 1 bij. Op weg naar kerst. Het thema dit jaar is: Waar wacht je op? Hier worden verhalen over verteld uit de bijbel en we leren kerstliedjes. In de volgende nieuwsbrief leest u over het Sinterklaasfeest en Kerstfeest op school. (In de groepsapp staan enkele foto's van de afgelopen weken.)

Vriendelijke groet,

De juffen van groep 2.



Nieuws uit groep 3

De afgelopen weken hebben natuurlijk in het teken van Sinterklaas gestaan. Het is ontzettend fijn dat hij wel in Nederland is aangekomen, ondanks de Blokkade. Dat hij veel vanuit zijn huis werkt snappen alle kinderen tegenwoordig wel, thuiswerken is de norm. Gelukkig geldt deze maatregel niet voor de pieten. De kinderen hebben zelf ervaren hoe het is om pakjes in te pakken en om rijmwoorden te schrijven. Dit kon in onze eigen "Pakjesboot 12 -hoek". In de klas konden de kinderen een pietenkamer knutselen, alle kamers samen vormen een groot pietenhuis. Superleuk om te zien hoe creatief de kinderen zijn! Natuurlijk hebben we ook veel Sinterklaasliedjes gezongen.

Met lezen hebben we de nieuwe letters, w, o, a, u, j, eu, ie, l, ou geleerd. Dat was heel handig bij het lezen over Piet en de juten zak van Sinterklaas. Ik hoop dat u thuis ook veel blijft lezen met uw kind, veel oefenen helpt enorm bij het vlot leren lezen.

Met rekenen hebben we veel geoefend met klokkijken en getallen tot 10 splitsen. Daarnaast hebben we geleerd hoe Piet uit zijn hoofd weet welke huisnummers de huizen hebben. Hij vergist zich nooit met het gooien van de pakjes in de juiste schoorsteen! Hij kan tellen met sprongen van 2 met even- en oneven getallen! Dit is erg knap van Piet.

Bij meester Daniël in de gymnastiekles hebben alle kinderen een pietendiploma gehaald!

Voor nu wens ik u allen een fijn weekend en misschien komt Sinterklaas nog wel een pakje brengen!

Amanda Breedveld en Aaltje Buurma.

Nieuws uit groep 4

Wat een spannende tijd is het voor de kinderen van groep 4. We hebben een schoen gemaakt en gezet maar er stond gewoon een grote tas met pepernoten en chocolademunten in de klas. Vreemd, zo zijn we het niet gewend. Verder stond er deze week ineens een zwarte schoen met een witte veter in onze klas op de kast. Zou het iets te maken hebben met de verdwenen schoenen van Sinterklaas? Het zal vast wel weer goed komen, net als ieder jaar.

In de tussentijd blijven we ook goed oefenen in de klas. We doen iedere dag een sommenrace van 5 minuten. We trainen dan een hele week dezelfde sommen en we merken dat kinderen steeds meer rijtjes af krijgen. We oefenen bijvoorbeeld met plussommen en minssommen tot 20 of we oefenen de tafels van 1, 10, 5 en 2. Sommige kinderen vinden de tafels nog best lastig. Het zou fijn zijn als de ouders dit ook thuis met hun kinderen willen blijven oefenen. We oefenen bij spelling met woorden die eindigen op een d en de komende weken oefenen we ook met au/ou woorden.

De komende tijd leven we toe naar het Kerstfeest. Dit jaar vieren we het in de klas maar daar maken we het natuurlijk ook heel gezellig!

Met vriendelijke groeten,
Darien Huiting



Nieuws uit groep 5

De afgelopen periode zijn we met het project leesvreters bezig geweest. We stonden de hele tijd in de top 5, maar uiteindelijk hebben we gewonnen!!! Ik ben ontzettend trots op de kinderen dat ze weer zo hun best hebben gedaan. De prijs is dat we zelf een boek uit mogen kiezen en misschien wordt dit wel het leesvreters boek van volgend jaar. Uiteraard doen we dan ook weer mee.



Het project werd afgesloten met een quiz. We waren verdeeld in 4 teams. Uiteindelijk moesten we samen een rebus oplossen en dat is gelukt.



We hebben het met taal gehad over droomberoepen. Daarover hebben de kinderen een tekst geschreven en deze mochten ze in Word typen. Dat was ontzettend leuk en leerzaam.



Simon

Ik ga iets vertellen over het werk van architect.

Als architect moet je goed kunnen rekenen. Want je moet weten hoeveel bakstenen er aan een huis besteed moet worden. En je moet de omtrek van een huis weten.

Als je ook maar één fout maakt kan alles fout gaan. Dus je hebt een hele grote verantwoordelijkheid op je.

Daarom is architect volgens mij een droomberoep. Van Simon

Sophie

Ik ga iets vertellen over het werk van filmster worden.

Je word natuurlijk wel een beetje beroemd.

Maar je hoeft niet altijd beroemd te worden. Want Harry Potter is beroemd geworden.

Maar dat heeft ook heel veel tijd gekost. Want je had wel bijna honderd film camera's nodig.

Sophie



Milou

Ik schrijf een verhaal over dierenarts.

Ik hou heel veel van dieren dus ik wil later dierenarts worden. Dan ga ik honden, poezen, konijnen, cavia's en paarden beter maken.

Dan wil ik ook op een boerderij wonen en dan krijg ik heel veel dieren.

Ik wil ook kinderen krijgen en ik krijg twee huizen één voor de dieren en één voor mij en mijn gezin.

Ik krijg een heel groot huis.

Daarom is dierenarts volgens mij een **droomberoep**.

Met vriendelijke groet,

Anja Kruizinga

Nieuws uit groep 6

De kinderen van groep 5 en 6 zijn heel erg trots, omdat ze eerste zijn geworden bij de Leesvreter wedstrijd!

Morgen, vrijdag 4 december, vieren we op school Sinterklaas. De kinderen van groep 6 hebben hele mooie, creatieve surprise gemaakt. We vinden het allemaal heel spannend! We zijn erg benieuwd welke surprise voor wie is. Hierbij de foto's van de surprise, zodat jullie ze toch nog kunnen zien.

Met vriendelijke groet, Kellie Bruns.



Nieuws uit groep 7 en 8

Lootjes trekken

Op donderdag 19 november gingen we lootjes trekken. Het is een verrassing wie we hebben getrokken. Je moest een lijstje invullen met wat je wil hebben, je lievelingskleur en je hobby's. Toen moest je hem opvouwen en in het bakje van juf doen. Toen gingen we allemaal 1 pakken en ging je

CKC Rehoboth is onderdeel van Stichting CKC Drenthe

kijken wie je hebt. Je moet een surprise maken voor degene die je hebt. Voor volgende week donderdag moet hij op school zijn, en op vrijdag 4 december gaan we alle surprises uitpakken.

Groetjes Sem en Vince.

Blink 'op leven en dood'

Hoi allemaal, Romy en Lotte hier. Wij komen jullie even wat vertellen over het thema van Blink. Wij hebben het gehad over het thema op leven en dood. We zijn nu bezig met een tijdschrift maken. Dit zijn de namen van de tijdschriften: CSI, Animal Planet, Magic Planet, Op leven en dood en Animal Stars. We krijgen een paar weken de tijd om ons tijdschrift te maken we werken in groepjes het eerste groepje heeft 5 mensen, en tweede groepje ook met 5 mensen, en het derde groepje is ook met 5, het vierde groepje is met 3 kinderen, het vijfde groepje is met 5, het zesde groepje is met 5 je kan met kinderen in het groepje komen waar je niet zo veel mee hebt, maar ook met vrienden in een groepje komen. We hadden in het thema leven en dood geleerd over uitstervende dieren enzo. De thema's waren in leven en dood: levende dood, uitstervende dieren, van ei tot mens en de leukste moordende planten en dieren, en een toets test jezelf. Dit was onze info over blink.

Groetjes Lotte en Romy

Schrijver op bezoek

Hallo allemaal wij gaan schrijven over het bezoek van Gerard van Gemert. Het was op 17 november, maar door corona konden wij niet naar de bibliotheek, maar hij was wel online beschikbaar. Er was ook een mevrouw van de bibliotheek online aan het bellen. Eerst ging hij vertellen over zijn carrière en hoe hij schrijver is geworden, hij heeft ook verteld over zijn twee illustrators en hoe ze een illustratie maken. We hadden ook gevraagd waarom hij zoveel voetbalboeken schrijft. Het antwoord daarop was: omdat hij eerder zelf profvoetballer wou worden. We vroegen ook voor welke voetbalclub hij was. Het antwoord daarop was: de voetbalclub Ajax. Dit was ons verhaal over Gerard van Gemert.

Groetjes Jasmijn Veerbeek en Daphne Cramer

CKC Rehoboth

Rooilaan 154
7876 GW Valthermond
0599-662367

rehoboth@ckcdrenthe.nl

www.rehoboth-school.nl